

## Rantzausmindevej 95 – Captain Frederic Falkenberg Wessel.

Frederic Falkenberg Wessel blev født i København i 1894. – Hans far, Peder Mathias Oehlemläger Wessel (1851) var søn af toldassistent Herman Wessel, der med sin familie boede i Bagergade i Svendborg.

Da Peder Wessel var 14 år gammel og konfirmeret, tog han til Chile, hvor en halvbroder boede og var forretningsmand. Peder Wessel var også snart i gang med forretninger i Chile. Han blev bestyrer af en sølvmine, og fik interesser i en række industrielle foretagender. Han var en meget dygtig forretningsmand, der optjente stor formue på sine aktiviteter.

I 1877 blev han gift i San Francisco med Frederica Mariana Masten. De fik flere børn, herunder Frederic Falkenberg Wessel. Navnet Falkenberg fik han efter sin mormor.

Familien flyttede rundt mellem boliger i udlandet og Danmark. Da Frederic blev født var de i København. Og senere havde de i nogle år et gods på Sydsjælland. Peder Wessel havde som nævnt tjent mange penge. En af hans brødre var Theodor Wessel, der var en af grundlæggerne af Wessel & Vett (Magasin du Nord), som Peder Wessel også investerede penge i. – Et beløb blev doneret til Svendborg, og blev brugt til Wessels trappe ved Vor frue Kirke, og Havfruespringvandet på Torvet.

Frederic Falkenberg Wessel gik på kostskole i England. Da 1. Verdenskrig brød ud, var han 20 år gammel. Han blev engelsk statsborger, og sammen med flere skolekammerater meldte han sig til den engelske hær. Han blev optaget i The Royal Fusiliers, og i 1916 blev han, efter eget ønske, overført til Royal Flying Corps, senere Royal Air Force.

Under tjenesten som RAF pilot oplevede han at blive skudt ned flere gange. Den ene gang i Frankrig, hvor han var heldig, at der var australske styrker, og han kom så tilbage til England.

En anden gang blev han skudt ned. En kammerat blev dræbt og selv var han lammet i flere måneder, men fik dog førligheden igen.

Efter krigen blev han forretningsmand i England, og lavede forretninger i mange lande, hvilket betød mange rejser, en stor del til Amerika. Han talte 6 sprog, herunder dansk, som han ikke var opvokset med, idet moderen var amerikansk.

Da 2. Verdenskrig brød ud, var Frederic Wessel flyttet til Danmark. Til Lolland, hvor han havde købt godset Christianssæde. – Han valgte dog at flytte til England igen, og blev efterretningsofficer i Royal Air Force under krigen. Senere under krigen blev han overført til USA, hvor han var med til at indkøbe fly til RAF.

Da krigen var slut, købte Frederic Wessel en stor motoryacht og begyndte at sejle rundt og udforske de danske farvande, hvor han studerede kirker og landskaber. I flere år var båden hans bolig. Det er formentlig på en af disse ture, han fik interesse for Rantzausminde. – I 1960 købte han en stor grund af Mira Mare, Rantzausmindevej 95 og 95a. I 1961 havde han fået opført en stor villa, lige ud til sundet. Villaaen kaldte han "Landingen". Han boede der i ca. 10 år, ind til han døde d. 1. juni 1970. – Så vidt vides, var Frederic Wessel ikke gift, og havde ingen børn. Han havde en husbestyrerinde, frk. Martha Hansen, der blev smukt betænkt efter hans død. Bl.a. arvede hun grunden op mod vejen, Rantzausmindevej 95a.

Gamle naboer har fortalt, at han var en venlig mand, der godt kunne invitere til en kop kaffe, men i det store og hele levede et stilfærdigt liv i sit smukke hus ved Svendborgsund.

I 1966 havde Frederic Wessel fået sit gamle kompagni The Royal Fusiliers til at besøge Svendborg i forbindelse med Børnehjælpsdagen, hvor de gav et stort tatoo. I den forbindelse var der artikel i Svendborg Avis, både om Royal Fusiliers, og om Wessel, og det er fra den artikel, vi har hentet foto af Frederic Falkenberg Wessel.

Kilder:

Svendborg Avis

Tingbogen

[www.forces-war-records.co.uk](http://www.forces-war-records.co.uk)

[www.svendborghistorie.dk](http://www.svendborghistorie.dk)

g

usi-  
nd

han  
dog

for-  
tede  
har  
Eu-  
ves-  
ste-  
ndt  
g -



Ikke

Seks m  
ningskonto  
sonalet er

Det drej  
for ment  
kontorer  
Odense, A

N

*Capt. Wessel, Rantzausminde,  
fusilier i 1914—16.*